

# Bijlage

## Inleiding

De Oudheidkundige Vereniging Didam heeft dit jaar een zestal verdwenen dorpsbeelden beschreven. Verder zijn twee nieuwe historische panelen in de bogenroute 2017 opgenomen en deze staan bij het Albertusgebouw en havezate De Luijnhorst. Zoekt u nog meer informatie: [www.ovd-didam.nl](http://www.ovd-didam.nl).

### 1. Hoofdstraat

Een foto van de toenmalige Weemstraat (nu Hoofdstraat) omstreeks 1935. Links het café annex kruidenierswinkel van Schaars (nu Ter Stal), rechts de slagerij van Löwenstein (later De Reus en Staring), de schoenenzaak van Nico Jansen, die het pand in 1930 had gekocht van gemeenteveldwachter Bollen (nu Niek Jansen Mode), het café annex kruidenierswinkel en bakkerij van Van Antwerpen (nu Niek Jansen Mode). Daarna de bekende snoepwinkel van Jamin en het woonhuis van Wiendels ( nu onderdeel van winkelcentrum De Ent).



### 2. Wilhelminastraat ruim 100 jaar geleden



*'Didam van af den Toren gezien'* omstreeks 1910. Links het oude postkantoor, het woonhuis van verver Kuppens en de schoenmakerij van Even (nu gebouw Rabobank). Rechts nog net zichtbaar een stukje dak van de schoenmakerij Jan Ros (nu Kruidvat), timmerbedrijf Lichtenberg (nu slagerij Teunissen), Schlieff (nu Elfrink), koperslagerij Kuppens (nu optiek 't Brillehuus), het dubbele pand van uurwerkmaker Lukassen en

gemeentesecretaris Banken (nu bloemsierkunst Horsting en T-mobile), de winkel-bakkerij van Hend Looman (nu Ros-Sport) en meubelhandel Wolters (nu Shoarma-Pizzeria King). Links boven de woning van de toenmalige vroedvrouw mevr. Schuurman-Markhorst (gemeentelijk monument).

### 3. Stationsgebouw

De spoorlijn Winterswijk - Doetinchem - Zevenaar (49,9 km.) werd in gebruik genomen op 15 juli 1885. Het stationsgebouw in Didam was kort daarvoor gebouwd en werd gelijktijdig met de opening van de spoorlijn in gebruik genomen. Het stationsgebouw had aanvankelijk alleen gelijkvloerse ruimten voor plaatskaartenverkoop, bagage-ruimten en een woongedeelte. Rond 1919 werd er een verdieping aan toegevoegd die als woning diende voor de stationschef. De seinen en wissels werden buiten het gebouw bediend. Het stationsgebouw deed dienst tot de herfst van 1973 en werd vervangen door een moderne laagbouw, dat op 4 augustus 1973 in gebruik werd genomen. In 2005 werd besloten dit gebouw te slopen en vanaf die tijd heeft Didam geen stationsgebouw meer.



#### 4. Zwembad 'Het Baggergat'



In verband met zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg van Utrecht, via Arnhem en door de Liemers, richting Emmerik werd door de Duitse bezetters in 1941 bevolen om in Greffelkamp nabij de toen bestaande 'Bommerskolk' de hoge zandrug af te graven. Zo ontstond het in de volksmond genaamde 'Baggergat'. Na de oorlog werd deze 'zandwinput' door de gemeente Didam gepacht en ingericht als natuurbad. In 1946 werd de

eerste badmeester aangesteld. In 1947 werd een zwemclub opgericht met financiële steun van de gemeente. Rond 1960 verkreeg de gemeente de eigendomsrechten van het natuurswembad. In 1985 werd het recreatieschap Oost Gelderland de nieuwe eigenaar en ontstond het 'Nevelhorstmeer' met ligweide voor dagrecreatie. Vanaf dat jaar wordt de jaarlijks bekende nieuwjaarsduik georganiseerd.

#### 5. Het centrum van Loil

In 1910 werd in het centrum van Loil – aan de huidige Wehlseweg – de kerk met de naam 'Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen' met een pastorie gebouwd. Nog in datzelfde jaar liet Dorus Rasing naast de kerk een café en kruidenierswinkel bouwen. Op 26 januari 1911 trouwde hij met Grada Worm in de nieuwe kerk en een paar dagen later werd het café en kruidenierswinkel geopend. Naast de kruidenierswinkel had de familie Rasing ook een kolen- en eierhandel. Zoon Theed nam het bedrijf in 1950 over en – na een verbouwing – kreeg het in 1968 de naam café-restaurant 'De Nachtegaal'. In 1985 werd de familie Hendriks de nieuwe eigenaar die de bedrijfsactiviteiten in 2016 beëindigden. Begin 2017 werden Murat Yilmaz en Murat Sahingöz de nieuwe eigenaren. De naam werd gewijzigd in 'Partycentrum Lara'.



#### 6. Speeltuin 'Boszicht'



In 1938 verbouwde eigenaar Willem Raben de woning aan de toenmalige Beekseweg tot woonhuis en café. Spoedig daarna werd een speeltuin gemaakt met een grote en een kleine glijbaan, schommels in vier varianten (schuitjes, familieschommel, twee schommels aan een stang of ketting) een grote en kleine draaimolen en een wipwap. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd ook nog een theetuin geopend. Willem maakte de speel- en theetuin

nog aantrekkelijker door een parkje aan te leggen waar reeën, pauwen en ganzen los in een ren konden lopen. In een schuurtje werden lachspiegels geplaatst. Door veranderde omstandigheden en behoeften werd de speeltuin rond 1975 opgeheven. Waar eens de speeltuin was, werd een feestzaal gebouwd waarin vele vakantiegangers hun reis begonnen of eindigden. Vanaf 2006 tot heden is het pand bekend als 'Restaurant Juffrouw Tok', gevestigd aan de Tolweg 9 in Nieuw-Dijk.